

Een prachtige dag met een gouden randje...



Toen ik met mijn dochter mee mocht om een bruidsjurk uit te zoeken, was ik in eerste instantie erg verrast door haar smaak. Als ik in gedachten fantaseerde over haar huwelijksdag zag ik haar altijd voor me in een strakke, witte jurk. En dan een beetje een modern model want Claudia is nooit zo'n meisje-meisje geweest.

Haar uiteindelijke keuze viel echter op iets heel anders: een prachtige, klassieke jurk met een strapless lijfje vol kant en kraalwerk applicaties en daaronder een wolk van organza in een heel bijzondere, grijze tint. Prachtig! Wat was ze mooi! En wat zouden mijn ouders van haar, hun pareltje, hun enige kleindochter, genoten hebben. Helaas waren ze twee jaar eerder, kort na elkaar overleden. Ik mis ze nog elke dag. Deze jurk vroeg om een bijzonder collier en daarom heb ik Claudia meegetroond naar Bol & de Bruijn edelsmeden. Eigenlijk was onze keus snel gemaakt toen we een prachtig collier van Tahitiparels in de vitrine zagen liggen. De parels hadden heel subtiele tinten: van zachtgrijs en groen, tot bruin en zelfs goud. Dit collier paste qua kleur perfect bij haar jurk, maar ik vond het ook zo mooi dat Claudia voor parels koos. Ze werd door opa en oma immers altijd 'ons pareltje' genoemd.

Symboliek

Erik nam alle tijd voor ons en vond de symboliek van het parel-snoer ook erg mooi. Dergelijke verhalen inspireerden hem altijd als hij een bijzonder sieraad mocht ontwerpen, vertelde hij. Op mijn vraag liet hij een paar voorbeelden zien, waaronder ook sieraden die gemaakt waren van trouwringen. Trouwringen? Ik had de trouwringen van mijn ouders! Veilig opgeborgen, thuis, in een doosje in de kast. Maar zou het niet veel mooier zijn als ik ze op zo'n manier zelf kon dragen, als een nieuw sieraad met oude herinneringen? Ik heb er een week lang over na lopen denken en toen stond ik weer bij Erik en Irma in de winkel. Mét de trouwringen van mijn ouders. We zijn er eens goed voor gaan zitten en al pratend begon Erik te schetsen en ontstond het ruwe ontwerp van een prachtig sieraad: een geelgouden hanger met een oranje saffier. Ze hebben er een waar kunststukje van gemaakt. Uniek en voor mij van onschatbare waarde. De hanger was net op tijd af zodat ik hem tijdens de bruiloft kon dragen. Zo kreeg deze prachtige dag een heel bijzonder randje en waren mijn ouders er toch een beetje bij.

Bol & de Bruijn Edelsmeden

Torenstraat 6, 5241 VG Rosmalen | 073-6127874 | www.bolendebruijn.nl



**Bol & de Bruijn
Edelsmeden is
ook hét adres voor:**

- parelsieraden
- bijzondere horloges
- eigentijdse sieraden
- reparaties